

Başyazı

Değerli Meslektaşlar,

3 Kasım seçimlerinden by yana yaklaşık üç ay geçti, Yeni bir siyasi iktidar oluştu. Hükümet programı ve acili eylem planıyla; dünyaya, ülkeye ve insana nasıl baktığını ortaya koydu. Seçim kampanyası süresince yıllardır izlenen ekonomi politikaları ve kriz nedeniyle derinleşen yoksulluk, ve yaygınlaşan işsizliğe çözüm olacdlklarını vaad edenlerin öncekilerden farklı bir yolda olmadıkları!, ilki aylık iktidar dönemlerindeki uygulamalarıyla, açığa çıkmaya başladı. Öyle ki IMF ve Dünya Bankası'nın dayattığı, ancak geçmiş hükümetlerim bile cesaret edemediği kimi politikaları harfiyen uygulama konusunda kraldan daha kralcı olacakları anlaşıldı. Madencilik, enerji vd, alanlardaki özelleştirme kararlılıktan ve acullukları dikkate değer. Programda yer alan 'ilk bir yıl içinde madencilikte özelleştirme çalışmaları sonuçlandırılacaktır" ibaresi bunu ifade ediyor. Yine programda yer alan Kamuya ait bütün maden işletmeleri aşamalı olarak özelleştirilecek, stratejik önemi haiz madenler için farklı özelleştirme metotları uygulanacaktır⁰ ifadesiyle özelleştirmenin kapsayıcılığı ve mutlaklığı vurgulanmaktadır. Her şeyden önce ülkemizde kamuya ait önemli maden işletmelerinin ağırlıklı olarak bor ve kömürle sınırlı olduğu biliniyor. Burada amaçlananın, daha önce niyet mektuplarıyla vaad edildiği gibi, bor madenlerimizin ulus ötesi tekellere sunulması olduğu açıktır. Bu anlamda programdaki "altı ay içinde ise Bor İşletmesi özerk bir yapıya kavuşturulacaktır" cümlesi sadece olası tepkileri sönmlemeye yönelik bir tampon oluyor., "Kamuya ait bütün maden işletmeleri özelleştirilecek,.. " dedikten sonra, stratejik önemi haiz madenler için önerilen "farklı özelleştirme" yönteminin ilk aşamasının borlar için "özerk bir yapı oluşturulması" olduğu anlaşılıyor.

İlk bakışta maden arama ve üretimine büyük önem' veren bir anlayış sergilenen programım ay-

**İlk bakışta
maden arama
ve üretime
büyük önem
peren bir anlayış
sergilenen
programın
ayrıntlarına
inince kamusal
çıkarlar yerine
yabancı oe
onlaÉa İşbirlikçi
• sermaye'
kesimlerinin
çıkarlarının
gözetildiği
anlaşılabilir**

' rıntlarına inince kamusal çıkarlar yerine yabancı ve onlarla işbirlikçi sermaye keşimlerinin çıkarlarının gözetildiği anlaşılabilir.. "Maden arama ve üretiminde yerli ve yabancı: sermayenin sektöre yönelmesini özendirecek bir yatırım ortamı oluşturularak, özel kesimin maden arama faaliyetlerine yönelmesi için gereken alt yapı desteği verilecek; sektörün riskli olması; nedeniyle, bu sektöre özgü teşvikler uygulanacaktır" ifadesi, ülkemize ekonomik olarak anlamlı bir yarar sağlamayacak aksine doğa., çevre ve insanımızı büyük, risklere sokacak, talana bir madencilik anlayışını başlatacak mayınlar içermektedir. Ülkemizde maden arama ve işletme alanında dünya ölçeğinde birikime sahip MTA, ETİ Holding, TDÇİJTK, TKİ vb. kamu kuruluşları işlevsizleştirilirken, kamu kaynaklarının yabancı ve onların taşeronu durumundaki "yeri i!" sermayeye transferi nin kamu yararıyla örtüşmediği açıktır.,

Değinen teşvik ve kolaylıkların sadece bir kısmının bile anılan kuruluşlara tanınması durumunda, hem toplumsal yararın artacağı hem de daha ekonomik ve akılcı bir çözüm yolu olacağı açıktır. Siyasal iktidarın geçen hükümet döneminde maden yasasında değişiklik, öngören ve ülke madenciliğini bütünüyle ulus ötesi tekellerin talanına açan yasa tasarısını olduğu gibi yeni yasama dönemine taşıması, IMFye verilen "niyet'lerîn istikrarla korunduğunu gösteriyor.

Mükü meta n ulaşım pol itikalara açısı nda n dışa bağımlılığı ve sermaye kesimlerine kaynak transferini gözetten bir anlayışta olduğu acilen yürürlüğe konulan "15 000 km duble yol!" projesiyle sergilenmiştir. Enerji, çevre, taşıma ve inşaat maliyetleri açısından karayolundan en az beş kez ucuz» o oranda güvenli ve çevre sorunlarını en aza indiren, bir ulaşım yöntemi olan demiryolu yerine, yakıtından otomobile kadar ağırlıkla dış girdilere bağımlı, pahalı, çevre ve güven!k açısından sorunlu karayolu tercihi sadece yandaş mü-

teahhitleri korumayı amaçlamıyor, " Aynı zamanda otomobil ve petrol tekellerine, kimi ulaşım şirketlerine yeni pazarlar açılmış ya da mevcut pazar payları korunmuş oluyor.

.Meslek alanımızla ilgili birkaç örnekle açıklamaya çalıştığımız ekonomi politikalar siyasal iktidarın emperyalizmin çizdiği rolü en iyi şekilde oynamaya hazır; üstelik hevesli olduğunu ortaya koyuyor. Bir önceki hükümeti IMF ve Dünya Bankasının memuru olmakla suçlayan iktidar partisinin başkanı bugünlerde "7 yılda yapılar" özelleştirmenin inşallah yansın bu yıl içerisinde gerçekleştirileceğini" muştuluyor. Ve ekliyor "piyasa mekanizmasının sağlanması özelleştirme ile mümkündür". Bu yaklaşım neoliberalizmin, yani kapitalizmin klasik bir demagojisi değildir? Demek ki globalizmin (emperyalizmin) çıkarlarını savunmak için Dünya Bankasının memuru olmak gerekmiyor. Gönüllü memurlar her ülkede bulunabiliyor., Hele hele sınıfsal ve ulusal çıkarlardan bağımsız "piyasa" adlı bir yaratık olduğu ve bu yaratığın özelleştirme yoluyla özgür bırakıldığında tüm insanlık için hayırlar ihsan eyleyeceğini söyleyebilmek için "memurluk" kavramı eksik kalıyor. Ülkenin yoksul, işsiz, çaresiz insanlarından, umutsuz varoşlarından oy alarak iktidar olanlar, "derdi vereni derman" gösteriyorlar. Asgari ücrete ve kamu çalışanlarına reva görülen artışlar, kamu çalışanlarının nemalarının kuşa çevrilerek ödenmesi planı ve temel tüketim-maddelerine yapılan zamlar hükümetin "dış mihrakların" verdiği ev ödevlerini öncekilerden de başarılı olarak yapacağına işaret ediyor.

Muhafazakar değerlerine karşı da olsa Milli Piyango İdaresini bile özelleştireceğini övünerek açıklayan bu vahşi piyasa tapınmadığına bir katkı da bizden olsun. Parlamento ve bakanlar kurulu da özelleştirilsin. Milletvekillikleri ve bakanlıklar ihaleye çıkartılsın. Ulus ötesi tekeller "serbest piyasa" rekabet koşullarında ve AB nin önerdiği "şeffaf ihale" kanunu kapsamında yarışsın. Mümkünse "blok satış" olsun, daha karlı olur, Sözgelimi bakanlar kurulunu tek bir şirket alsın, daha istikrarlı bir hükümet oluşur. Muhalefet hissesini, pardon

**Ülkenin yoksul,
işsiz, çaresiz
insanlarından,
umutsuz
varoşlarından
oy alarak
iktidar olanlar,
"derdi pereni
derman"
gösteriyorlar**

görevini, de başka bir holding alsın. IMF başbakanlığa talip olsun. Başbakanlık taban fiyatını yüksek tutmayalım, yoksa global pazarda alıcı bulamayız. Oyun açık oynansın, din, kutsal değerler, manevi duygular, umutlar istismar edilmesin. Yeni dinimizin- ismi "piyasacılık" olsun. Her mahallede piyasayı sembolize eden totemler inşaa edilsin. Her borsa seansından önce bu totemler önünde toplu ayinler yapılsın. Piyasa bayramlarında totemler dolar, euro ve hisse senetleriyle süslensin. Günün imana ve ehemmiyetini belirten konuşmalardan sonra, temsili yoksul

ve işsiz milisleri piyasa kahramanları tarafından yok edilsin.. Bizde oyalanmayalım. Böylece seçim masraflarından, seçim kampanyalarının, gerginlik ve kirliliğinden de kurtuluruz. Her şey "piyasa" denilen yaratık özgür ve mutlu olsun diye satılır. Vatan da güllük güllüştürülür, eğer hala satılmadıysa...

Değerli meslektaşlar,

Belki bu yazıyı okuduğunuzda bölgemizi uzunca yıllar bir ateş çemberine sokacak bir ahlaksız ve vicdansız savaşın içinde bulacağız kendimizi. "Ahlaksız", çünkü savaşa gerekçe olarak sunulan söylem açıkça yalana dayanıyor. ABD emperyalizmi hiçbir uluslar arası hukuk normuna dayanmadan açıkça, pervasızca güç ve şiddet gösterisi yapıyor: BM denetçilerinin tüm aksine beyanlarına karşın "kitle imha silahları" bulunduğu gerekçesiyle mazlum Irak halkını kan ve ateşe boğacak. En çok kitle imha silahına sahip olan ve bunları dünyanın değişik ülkelerinde acımasızca uygulamaktan sabıkalı ABD ülkemizi de bu kanlı maceranın piyonu olmaya zorluyor.. Modern haydutluğun ve devlet terörizminin simgesi Bush oğlu Bush'un Afganistan operasyonu için sarfettiği "haçlı seferleri" ifadesi unutulmadan, sadece islam medeniyetinin değil tüm insanlık uygarlığına beşiklik eden Irak toprakları uygar barbarların istilasına uğrayacak. ABD'nin petrol kaynakları ve enerji koridorlarını denetim altına alması için yüz binlerce insan can verecek, Mezopotamya kent devletlerinden bu yana, yaratılan yüzlerce kültür ve uygarlık anıtı yok edilecek. En önemlisi, savaş insanını insan tarafından öldürülmesini sıradan, olağan bir olay olarak

Başyazı

çocuklarımızın bilincine kazıyacak. Amerikan ekonomisinin, silah ve petrol tekellerinin kan için tüm insanlığı umutsuzluğa, bölge halklarını açlığa, yoksulluğa ve birbirlerine düşmanlığa sürükleyecek bu kanlı boğazlaşmayı önlemek için "İslan ülkeleri" biraraya gelemiyor. Tersine topraklarını, üslerini, havaalanlarını, limanlarını istilacı "haçlıların" askerlerine açıyor, bir başka "İslam ülkesine" saldırımları için. Anlaşılan "İslam kardeşliğinin yerini "dollar yandaşlığı" almış.

Savaş naralarının başlamasından bu yana siyasî iktidarını gösterdiği davranışlar, ülkemizin de bu tablonun dışında olmadığına işaret ediyor. AB'ye giriş için ABD'den destek arayışlarıyla başlayan pazarlıklar devam ediyor., Hükümet bu ahlaksız savaşta yerimiz olmadığını, komşularımızla barış içerisinde yaşamak istediğimizi dahası mazlum Irak halkının yanında olduğumuzu açıkça söyleyemiyor. Aksine Amerikan istilacılarının daha az zayıf vermesi, Iraklı çocukların daha iyi bombalanabilmesi için üs, liman ve demiryollarını saldırganların hizmetine sunuyor. Ülkemizde konuşlanacak "yankee askeri" sayı suyla ilgili tartışmaların sadece fiyatımızı artırmaya yönelik manevralar olduğu görülüyor. Filistin halkı katliama uğratılırken İsrail'le tank onarım sözleşmesi imzalayan anlayış devam ediyor. Toplumun dinî duygularına hitap eden söylemlerle iktidar olanlar, "kubbe, minare" şiiirleri okuyanlar Iraktaki minare ve kubbelerin Amerikan ve İngiliz savaş makinalarıyla yok edilmesine göz yummakla kalmıyor, yardımcı oluyor. Baş girişimi görüntülü toplantılar düzenleyen iktidar, sonuç bildirgesinde sadece Irak'ı sorumluluğa davet ettiği gün İsrail askerler Gazze'ye son yılların en büyük saldırısını düzenliyor. Bir gecede on iki Filistinli katlediliyor., Barış ve uygarlığın temsilcisi ABD bu vahşeti görmüyor. Türkiye bu trajediyi duymuyor.,

Peki siyasal iktidar savaşta paraya tahvil etme çabasıdayken toplum ne yapıyor? "% 99'u müslüman ve büyük çoğunluğu muhafazakar olan toplumumuzun savaşa karşı olduğu söyleniyor.

**Baş girişimi
görüntülü
toplantılar
düzenleyen '
iktidar, sonuç
bildirgesinde
sadece Irak'ı
sommİMİMğû
davet ettiği gün
İsrail askerleri
Gazze'ye son
yılların en
saldırısını
düzenliyor**

Ama her nasılsa bu toplumsal davranışa yansımıyor. ABD'nde bile savaş karşıları onbsnlere varan yürüyüşler düzenlerken, ülkemizde binlerle ifade edilen kalabalıklar oluşabiliyor. Ve heir nedense bu kalabalıkların çoğunluğunu emekten yana, toplumcu kitleler oluşturuyor.. Yoksa muhafazakar, manevî değerler maddi çıkar hesaplarıyla kirlendi mi? Maneviyatın yerini maddiyat mı aldı? ABD bizi açıklıkla mı terbiye ediyor., "Yeşil kuşak projesi" "yeşil dolar" projesine" mi dönüştü, Aziz milletimize başkalarının kanundan kına yakmayı hangi muhafazakar-mukeddasatçı ideoloji benimsetti? Nerede "komşusu açken tok yatanayanlar". Bırakın açlığı, şimdilerde komşusu katledilirken katillere yardımcı olanlara hangi hadis, hangi töre yol gösterir? Nerede "yedi düvele" karşı savaşmış, Yunuslar, Mevlanalar, Hacı Bektaşlar'ca insancıl, Şeyh Bedrettin'ler, Pir Sultanlarda direngen, kurtuluş savaşıyla mazumlara umut olmuş neslin torunları. Yoksa bizim ruhlarımız mı üşüdü?

Bütün bunlar olurken Adapazarında bir işsiz öldü. Hayattaki tek varlığı olan dört yaşındaki oğluyla sığındığı soğuk, izbe bir otel odasında. Oğlu babasının öldüğünden habersiz, cansız bedenine sarılarak sabaha kadar uyudu. Sabah kalktı ve babasının uyanmasını bekledi. Öğle saatlerinde uyandırmaya çalıştı. Ancak hiçbir tepki allamadı. Korktu ve babasının başucunda ağlamaya başladı. Küçük çocuk olay yerine gelen polisler "babama ne oldu, babam neden soğuk... babam neden soğuk.." derken, hıçkırıklara boğuluyordu. Daha dört yaşındaydı.,, Yoksulluk babasını öldürmüş ve onu kurtlar sofrasında yapayalnız bırakmıştı Savaş yoksulu vuruyordu... Ne ki kapitalizm savaşta da barışta da öldürüyordu Peki, bize neler oldu... Bunca baskı ve yoksulluk karşısında yüreklerimiz neden soğuk...nedlen soğuk...

Emekle, İnatla, Umutla

YÖNETİM KURULU